



Rivierduintje 2

Afgelopen week weer een ommetje gemaakt door het Rivierduingebied. Deze keer prachtig mooi weer, beetje vrieskou, heldere lucht, zonnetje er bij. Kortom echt weer om te genieten. Al mijmerend en genietend was ik aan het denken, waar zou het bestuur allemaal mee bezig zijn op dit moment.

Er is ook al eens gesproken over een Archeologisch wandelpad door het gebied. Het plan hiervoor is ongeveer 2 jaar geleden gelanceerd door een organisatie, genaamd Blikveld. Deze organisatie heeft dit gedaan in opdracht en samenwerking met de afdeling Archeologie van de provincie Flevoland. Uiteraard werd hierover al snel overleg gepleegd met onze NMC Rivierduingebied.

Want het wandelpad zou over de percelen van een aantal van de leden komen te liggen. De betrokken leden werden hierover ingelicht en met hen werden de voor en nadelen van het pad besproken.

De meeste leden van de NMC Rivierduingebied zijn uiteraard gastvrij en vinden het niet erg als er mensen op bezoek komen. Maar ze willen wel graag dat de bezoekers zich als gast gedragen en niet zomaar lukraak over hun land gaan lopen.

Dit zou met een wandelpad ook niet gebeuren, het zou duidelijk worden aangegeven en wat ook niet onbelangrijk was, er zou een redelijke vergoeding tegenover staan.

Zodoende waren er een zevental bedrijven die hieraan wel wilde meewerken.

De plannen werden verder uitgewerkt en toen was het wachten op het geld.

Want het aanleggen, onderhouden en de vergoedingen gingen wel het een en ander kosten.

De bedragen die hiervoor op papier kwamen logen er dan ook niet om.

Het was en leek een prachtig plan en zeker positief om nog meer mensen kennis te laten maken met de historie van het Rivierduingebied. Toch maar even bellen met onze voorzitter Maarten Schoone. Ik vraag aan Maarten of er ook nieuws is over het pad over de oudheid. Nu is Maarten meestal behoorlijk positief ingesteld en weet hij ook vaak nog wel wat wegen die hij moet bewandelen om ergens geld los te krijgen voor de NMC.

Maar deze keer wordt het moeilijk om hierover nog iets positiefs te melden.

Nadat verschillende instanties elkaar de bal hebben toegeschoven, blijkt nu dat de subsidiepot voor dit gebeuren niet meer te vinden is.

De conclusie is dan ook dat de hoop op zo'n mooi pad heel diep in de historische grond van het Rivierduingebied is geslagen.

Maar wie weet wordt die hoop ooit nog weer eens naar boven gehaald met een of andere opgraving.

Maar gelukkig zijn er nog veel meer uitdagingen voor het bestuur.

Hierover een volgende keer meer.

De Rivierduinman